



Jul i spor laug

En advents julekalender

1. afsnit af 4

Af Anette Pril Journalist

Sporlaugets medlemmer opstillet i faldende hierarkisk orden:

Formanden:

Den ubestridte leder af spor laug. Lidt irriterende type, der synes han har cyklet overalt i verden og ynder at fortælle lange anekdoter om det.

Han kører E-Bike.

Brandmanden:

Formandens fortrolige makker. Et fysisk pragteksemplar, der sagtens kan følge med, selv om de andre kører på E-Bike. Han nyder meget stor agtelse, bl.a. fordi han kan køre med alle maskiner og har sin egen ATV med vogn og det hele.

Gravføreren:

En mand, der har sin egen gravemaskine og forstår at bruge den. Det giver ham naturligvis høj status.

Han kører E-Bike.

Skodaen:

En cool surfer dude, der har cyklet MTB siden det blev opfundet. Han har en grundlæggende panikangst for skovfogeder, sandsynligvis fordi han lavede mange pirat spor i sin ungdom.

Hans motto er "Every day is turn bar day".

Ceremoni Ministeren:

Kaldet **Ministeren**. Trods lille erfaring inden for MTB og sporbygning, er han allerede blevet optaget i spor laug og udnævnt til **Ceremoni minister**. Han har ambitioner om at blive **Minister for berms**. Han er E-bike skeptiker.

Arnesen:

Nyt medlem af spor laug.

Lidt intrigant type. Meget ambitiøs.

Han er E-bike skeptiker og tilhænger af konspirationsteorien "**Den Store Sandhed**".

2.05

Den højeste sporbygger, men lavest i hierarkiet. **2.05** er en excellent sporbygger, der svinger tivoli hammeren bedre end nogen anden. Han mister totalt overblikket i de hårde magtkampe i spor laug.

Onsdag morgen

Arnesen vågnede, klar til dagens opgaver.

Trods ømhed i skridtet, følte han sig i øvrigt godt tilpas.

Han glædede sig til aftenen.

Onsdag aften var jo logeaften.

Logen **Analogisk Forum 15:12** holdt møde hver onsdag fra kl.19-22.

Det herlige fællesskab og kammeratskab, han var blevet optaget i, havde allerede bragt ham mange gode stunder. Her kunne man mødes og udveksle erfaringer og ideer til at bekæmpe den fælles fjende, **E-bikerne**. Der var dog en lille omkostning.

Alle logens medlemmer havde tatoveret **15:12** på højre balle.

Det krævedes der for at blive optaget i logen. Han var stadig øm i højre balle fra tatoveringen.

Logens faste retningslinjer for tatoveringen var, at det skulle være fonten **Impact** størrelse 200.

Der blev altså brugt en del blæk og nåleprik til den opgave. Det kunne godt mærkes.

Det gjorde det ikke bedre, at man skulle gennem siddeprøven først.

Derved kunne tatoveringen placeres omhyggeligt, hvor det vil gøre mest ondt i siddende position.

Ja, man blev ikke medlem af **Analogisk Forum 15:12** bare for sjov.

Tallene **15:12** var delvis kopieret fra hooligans i fodboldverdenen. Her bruger man tallene **13:12**.

Bogstavernes nummerorden i alfabetet giver bogstaverne **ACAB**, der står for "All cops are bastards".

Analogisk Forum havde omdøbt det til **All Ebikers are bastards, 15:12**

Ud over den obligatoriske, var det tilladt at have så mange tatoveringer, som man ønskede andre steder på kroppen. Der var flere af logens medlemmer, der brugte ret direkte og tydelige udsagn som "**Død over alle E-bikers**", "**Ebikers stinker**" og lignende.

15:12

Onsdag aften - logeaften

Det store lokale sydede af liv og stemmer. **Analogisk Forum 15:12** var en livlig forsamling og i den første time blev der diskuteret og udvekslet meninger, inden der blev taget hul på selve agendaen.

"Agendaen" var nærmere en tale fra Logens stifter, der, trods det udenlandsk klingende navn **Alberto Krankenheimer**, var pæredansk. Han var en karismatisk mand med et særegent udseende. Han havde ordene i sin magt, forstod pausens betydning og kunne variere sit stemmeleje op og ned. Han formåede altid at få salen til at syde og piske stemningen op.

Hans teori "**Den store sandhed**" blev gennemgået til hver logeaften.

Teorien går ud på, at Specialized og Trek i al hemmelighed har planlagt, at alle mennesker inden udgangen af 2025 kun skal have mulighed for at køre på E-bikes.

De havde fået hele cykelindustrien med på planen. Der var nærmest ingen brands tilbage, der ikke var gået med på ideen. Selv Santa Cruz og Yeti. Der var nærmest kun Banshee tilbage, der holdt stand.

Ifølge teorien ville det fra år 2025 ikke være muligt, at købe en analog cykel mere.

Al produktion af analoge cykler ville stoppe.

Ligeledes ville cykelindustrien lægge maksimalt pres på alle cykelmekanikere og få dem til at nægte service og reparationer på gamle analoge cykler.

Mekanikerne ville blive lokket med penge og naturalier, men også truet med stød fra kraftige batterier på ømfindtlige steder på kroppen, hvis ikke de gjorde som ønsket.

Alberto Krankenheimer var på få år blevet mangemillionær på sin webshop, der solgte merchandise og kosttilskud med mere. Webshoppen blev promoveret ved hjælp af alle hans følgere på de sociale medier og gennem logen.

Aftenens tale blev krydret med fantastiske og opsigtsvækkende eksempler på galskaben med E-bikes. Der blev fremvist links til artikler og små filmklip med verdens førende eksperter.

Der var intet at være i tvivl om.

Det var "**Den store sandhed**".

Krankenheimer spurgte i slutningen af sin tale salen:

"Har I måske nogensinde mødt en cykelmekaniker, der ville indrømme, at han var blevet truet med strøm? Nej, naturligvis ikke. Tænk hvor ondt det ville gøre at få strøm gennem sine kønsorganer, så skal man nok holde sin kæft. Lige der har I beviset!" råbte han. Logens medlemmer var på det tidspunkt blevet godt hidset op og kom med højlydte råb og forbandelser imod galskaben.

Arnesen var også svært opkørt og fyldt af vrede, da aftenen var slut.

Talen havde inspireret ham til en god ide. Han ville få **Ministeren** med i logen.

Sammen kunne de starte et oprør i spor laug.

Ministeren var en god E-bike skeptiker. Han skulle bare lige lokkes med det sidste stykke.

Sammen kunne de få skovlen under **Formanden** og **Gravføreren**.

Stoppe galskaben med E-bikes. Forbyde E-bikes på MTB sporet i Bjerger Skov.

Tillade vold mod E-bikere osv osv.

Formanden var gået for vidt. Han lod endda sine børn køre på E-bikes. Små uskyldige børn.

Hmm ja, de var godt nok voksne, men alligevel. Sindssygt, det var det.

Godt han havde en plan nu. Revolution i spor laug. Det var det, der skulle til!

Torsdag morgen.

Arnesen vågnede badet i sved. Han havde igen haft den forbandede drøm. Det var den samme drøm hver gang. Den begyndte med at han kørte ind på parkeringspladsen P1 ved Bjerger MTB spor.

Ikke nok med det, han cyklede også op af opkørslen. Det var noget, han aldrig før havde gjort.

Den forbandede stejle opkørsel. Eller rettere sagt, i drømmen cyklede han op af noget af opkørslen.

Når han nærmede sig det øverste stykke, røg han ud over en kant og ned i et vulkankrater med glødende lava, der boblede og sydede. Det var rædselsfuldt. Heldigvis vågnede han altid lige der.

Han havde tænkt meget over, hvad drømmen skyldtes. Var det hans underbevidsthed, der prøvede at fortælle ham noget? Måske. Han var nu ikke tilhænger af at lytte til sin underbevidsthed eller sin krop for den sags skyld. Tænk hvis han lyttede til sin krop. Så ville han bare ligge på sofaen og ryge

cigarer og drikke cognac dagen lang. Det kunne da lige passe.

Nogen havde engang sagt, at man skulle opsøge det, man frygtede. Konfronter din frygt, blev der sagt. Måske frygtede han inderst inde for, hvad der var på toppen af opkørslen på P1.

Da han havde tænkt tanken, bestemte han sig for at gøre noget snarest. Gøre det utænkelige: Cykle op fra P1!! Alene tanken gav ham kvalme. Den var jo bare stejl. Men nu var beslutningen taget. Det var første skridt.

Desværre måtte det vente til dagen efter.

Denne aften skulle han til demo aften i Elgiganten.

Der var kommet nyt udstyr på markedet.

Masturbation Stars havde lavet et fantastisk nyt sæt med Ipad og VR briller og en del øvrigt udstyr.

Det havde fået vildt gode anmeldelser.

Det kunne også kobles på **Arnesens** storskærm og HI FI anlægget med den overdrevent gode lyd.

UHA UHA, det skulle blive spændende at se.

Fredag morgen

Arnesen havde haft en drømmeløs søvn for en gangs skyld. Han følte nærmest, han havde været bevidstløs.

En ømhed i skridtet mindede ham om aftenen forinden.

Demo aftenen ved Elgiganten havde været fantastisk.

Repræsentanten fra **Masturbation Stars** havde givet ham lov til at låne et komplet sæt med hjem i en uge uden beregning.

Det var derfor ikke blevet til meget søvn.

Det var nok også derfor, han havde sovet så tungt, i den korte tid søvnen varede.

Han kom til at tænke på sin aftale med sig selv.

Han skulle cykle op fra P1 samme aften.

Argh! Alene tanken gav ham kvalme. Hvad nu hvis der var nogen, der så ham.

Det ville næsten være lige så flovt, som hvis han blev set på en E-bike. Gud forbyde det!

Han måtte lægge en plan. Han måtte ikke blive set.

Heldigvis var formen god. Han havde været i alperne i 14 dage i juli og havde kørt næsten 100 km.

Godt nok inklusiv gondoler og lifte, men alligevel langt over gennemsnittet. Det var ret godt og mere end han havde kørt ialt det første halve år i 2022.

Fredag aften

Arnesen parkerede ved P4, som han plejede, så var der ingen, der ville få mistanke.

Han cyklede af asfaltvejen hen til P1 og kunne se, at den var helt tom.

Han skyndte sig at cykle ind på sporet og begyndte opstigningen mod det ukendte.

Baghjulet følte lidt underlig og han konstaterede, at det var punkteret.

Han trak cyklen lidt ind i noget krat for at sætte en slange i.

Der ankom en bil på P1.

Fuck, det var **Formanden** og **Formandinden**.

De var hurtigt på cyklerne og **Arnesen** lagde sig i en grøft og dækkede sig med blade og kviste.

Fuck igen, det drev med vand imellem ballerne på **Arnesen**.

Formanden og **Formandinden** cyklede op imod stedet, hvor han lå.

Han kunne allerede lugte stanken fra deres E-bikes. Da de kom tættere på, var han nødt til at holde sig for næsen, så intens var stanken. Ellers havde han brækket sig.

Da de cyklede tæt forbi, hørte han **Formanden** sige "Skat, jeg tror jeg vil til at spise mindre kød.

Jeg er snart lige så tyk som **Arnesen**." Han hørte ikke hvad **Formandinden** svarede, men tænkte

"Det dumme svin, det er da ham selv der er tyk, jeg er da overhovedet ikke tyk. Jeg tabte mig da

sidste år og kom næsten under 100 kg. **Formanden** er bare selv blevet mega fed, fordi han cykler E-bike. Det har da intet med hans kødindtag at gøre."

Oplevelsen havde taget modet fra ham og lysten til forehavendet var forduftet.

Han skyndte sig ned til P4 og kørte væk i sin bil.

På vej hjem blev han i bedre humør, da han kom til at tænke på sættet fra **Masturbation Stars** hjemme i lejligheden.

Et lille smil kom frem på hans ansigt.

Det skulle fandme nok blive **HAPPY ENDING** i dag.

*Vil det lykkedes **Arnesen** at få **Ministeren** med i **Analogisk Forum 15:12** og lave revolution i spor lauget?*

*Kommer **Arnesen** nogensinde til at cykle op fra P1?*

*Hvad er det for noget "øvrigt udstyr", der er i pakken fra **Masturbation stars**?*

Følg med i næste afsnit 2. søndag i advent.

